



Beste familie, vrienden en bekenden,

Wat hebben we genoten van ons bezoek aan Nederland! Tijd met familie en vrienden zonder scherpje ertussen, heerlijke zomeravonden die maar niet leken te stoppen.

We hebben genoten van heel erg veel ontmoetingen met veel van jullie en we hebben het idee weer een beetje up to date te zijn met wat zich in NL afspeelt. Helaas konden we niet iedereen zien, dat blijft jammer.

Het is bijzonder om de vele mensen te ontmoeten die al jaren voor ons bidden en met ons meeleven. Zoals tijdens het meekerken met onze thuisgemeente Crossroads Amstelveen, waar trouwe gebedspartners (hier zouden we ze tantes noemen) van de gelegenheid gebruik maakten om de kids een hart onder de riem te steken en met ze te bidden.

Judah en Salomé zijn met Junior Adventures op kamp geweest naar de Ardennen. We hebben ze nog maar zelden zo moe en voldaan gezien.

Terwijl de kinderen op kamp waren hebben we een goede vriend uit Angola; Carlos, nog iets van Nederland kunnen laten zien en zelf dus ook even toerist in eigen land geweest.

Kortom onze harten zijn vol, dank jullie wel!



## Thuis

Nu zijn we weer terug in Cavango en het voelt alsof we hier al jaren wonen, al missen we wel onze vrienden in de stad. Terwijl we in Nederland waren hebben collega's Brent en Andrew meer zonnepanelen op ons huis in Cavango geplaatst en de accucapaciteit voor de zonnestroom opgeschroefd. Hierdoor hebben we helemaal geen

generator meer nodig, ook niet met bewolking. Das lekker thuis komen!

Het komt regelmatig voor dat er iemand voor 7 uur 's ochtends aan de deur staat. Er zijn maar weinig mensen met een horloge dus de dag begint als de zon opkomt. We hebben ons aan dit ritme aangepast en dat bevalt heel goed.



## 20 uur rijden

Ook de vluchten vanuit Cavango gaan gewoon door. Eén van de eerste vluchten terug was voor een vrouw met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap met veel bloedverlies. Die daardoor erg verzwakt was. Na een goede vlucht en een succesvolle operatie kon ze later weer gezond naar huis.

The HALO Trust werkt met meer dan 1500 veelal lokale mensen aan het opruimen van landmijnen in het zuidoosten van Angola. De teams zelf worden vaak per 4x4 of 6x6 vrachtwagens vervoerd. Wat met de vrachtwagen al snel 20 uur duurt, is iets meer dan een uur met MAF. MAF helpt met vervoer van leidinggevend en eventuele medische hulp. Nu we één van de vliegtuigen meer richting het oosten gestationeerd hebben (bij ons in Cavango), zijn we al snel anderhalf uur vliegen dichtbij.

We zijn als programma in de afgelopen 15 jaar niet eerder zo druk geweest met vliegen als nu. Een grote zegening en mooi om zo veel verschillende projecten te kunnen ondersteunen met transport.

## Verjaardag om nooit te vergeten

Een van de projecten die we al jaren ondersteunen zijn maandelijkse oogsafari's. Deze safari's staan vaak bol van hartverwarmende verhalen, zoals een blindgeboren meisje van 13 die op haar verjaardag voor het eerst kon zien. De arts had helemaal een mooie taart geregeld.



Met de klok mee: Auto onderhoudsklas, met onze gebedstantes, Judah, huisje bij het vliegveld, Salomé.

### En als er niet gevlogen wordt?

Ook naast vliegen gebeurt er van alles:

- Marijn is twee keer naar Lubango geweest voor gepland onderhoud aan het vliegtuig. Dit is altijd een mooi moment om de rest van het team weer even te zien.
- In Cavango wordt hard gewerkt aan het MAF huis, wat al aardig vorm begint te krijgen.
- We hebben een huisje gebouwd voor de bewakers bij het vliegveld.
- We zijn bezig met het plaatsen van een nieuwe windsok om de tijdelijke constructie te vervangen.
- Op vrijdagen is Marijn begonnen met onderhoud aan generators en auto's van het ziekenhuis. In het process traint hij twee mannen. Het is erg interessant om anderen te trainen en het zorgt ervoor dat artsen zich op andere dingen kunnen richten. Tot nu toe repareerde hij vooral dingen die stuk waren gegaan. Goed onderhoud voorkomt juist veel van dat soort problemen en bespaart veel tijd aan onnodige reparaties.

- Judah en Salomé zijn zeer gemotiveerd met school begonnen. Ze beginnen vroeg en zijn regelmatig voor 1500u klaar.
- Als Judah geen school heeft is hij bij de rivier te vinden, aan het vissen met vrienden.
- Salomé knutselt graag, kookt, bakt en creëert allerlei kunstwerken met vriendinnen.

Voor ons verlof heeft Marijn nog een filmpje gemaakt om iets meer van Cavango te laten zien, een link is te vinden op ons YouTube kanaal: [www.YouTube.com/marijngoud](http://www.YouTube.com/marijngoud).

Met vriendelijke groet,

fam. Goud

*Marijn Noortje Judah Salomé*

*-wij Gouden u op de hoogte-*