

Beste familie, vrienden en bekenden,

Wat leuk dat we van diversen van jullie een reactie kregen op onze kerstkaart! Margreet had al jaren de wens om weer eens gewoon een echte kaart met de post te sturen, en het tarief vanuit Oeganda is ongeveer hetzelfde als wat je in Nederland voor een lokale kaart betaalt. Dat is overigens nog steeds best veel geld, dus we hebben ons beperkt tot iets van 200 adressen. En hoewel het soms weken tot maanden duurt voordat de post uit Nederland in Oeganda aankomt, ging het de andere kant op redelijk vlotjes. De kerstkaart werd dus geen paaskaart...

De kinderen hebben nu voorjaarsvakantie, en als die voorbij is, dan vliegt het schooljaar om. En dat is mooi, want op 30 mei is de laatste schooldag van het jaar, en dan vertrekken we 's avonds voor ons 2-jaarlijkse bezoek aan Nederland!



Daarom maar even een recente gezinsfoto, dan herkennen jullie ons nog een beetje 😊. We hopen weer op fijne momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten. De plannen daarvoor worden nog gemaakt.

Uit de Cockpit...

We vliegen regelmatig mensen, vooral dokters, van en naar Cure Children Hospital in Mbale, een klein provinciestadje in het oosten van Oeganda. Dit ziekenhuis is opgezet als zendingsziekenhuis, en heeft zich gespecialiseerd in hersenoperaties en het behandelen van kinderen met een neurologische aandoening, zoals waterhoofd en Spina Bifida. Een gespecialiseerd hersen-chirurgisch ziekenhuis is al erg bijzonder in een land als Oeganda, maar het blijkt nog bijzonderder. Ze zijn namelijk de ontwikkelaars van een speciale operatiemethode, waarbij er geen drain geplaatst hoeft te worden. Dit levert veel minder complicaties op. Artsen van over de hele wereld komen naar Oeganda om deze chirurgische specialiteit te bestuderen! Jaarlijks voeren ze bijna 2000 neurologische operaties uit.

Naast dat MAF dus dokters van en naar Cure vliegt, hebben we in december een speciale internationale vlucht gedaan waarbij we 5 patiënten en hun moeders uit Zuid-Soedan hebben opgehaald om bij Cure geopereerd te worden. Op de foto rechtsboven worden ze ontvangen door de ziekenhuisdirecteur, Tim Erickson.



...en vanuit kantoor

Er was nieuwe regelgeving opgenomen in de luchtvaartwet van Oeganda voor het IFR vliegen (op instrumenten, zonder zicht) met 1-motorige vliegtuigen, waaraan MAF moet voldoen om nog IFR te mogen vliegen. Een uitgebreid aanvraagproces maakt daar deel van uit. Rembrand heeft als qualitymanager veel energie gestopt in het verzorgen van de aanvraag, met ondersteunende documenten, certificaten, handboeken... om vervolgens bericht terug te krijgen van de luchtvaartautoriteit dat ze het niet in behandeling zouden nemen, omdat ze er zelf nog niet genoeg kennis en capaciteit voor hadden! Ondertussen was ons al wel het recht ontnomen om IFR te vliegen. Onbestaanbaar voor ons, want met IFR toestemming kunnen we veel veiliger vliegen dan zonder, met name in de regentijd. Gelukkig hebben we op een vrij wonderlijke manier (verhaal voor een andere keer) een heel goede link met de hogere managers in de luchtvaartautoriteit, en hebben we een compromis kunnen sluiten, waardoor we binnenkort weer grotendeels mogen doen wat we graag wilden.

Kids Corner

Thirza en ik (Lisa) zijn recent begonnen met ons eerste baantje: oppassen op een 5-jarig Belgisch-Oegandees jongetje om met hem te spelen en hem beter Nederlands te laten leren. Zijn moeder spreekt geen Nederlands en zijn vader werkt in een ander land, dus het jongetje spreekt bijna geen woord Nederlands. Hij heeft ook vroeger in de Nederlandse schoolklas van mijn moeder gezeten.



Ik doe sinds de kerstvakantie zwemmen als keuzevak. Dat is 4 keer per week. De school heeft sinds vorig najaar een zwembad, en Thirza heeft ook wekelijks zwemmen.

Logeerpartij met het vliegtuig

Weet je dat het best wel cool is als je vader piloot is en je daardoor in de kerstvakantie per vliegtuig naar een logeerpartijtje bij een vriendinnetje gebracht wordt!?

Arua is 1,5 uur vliegen, of 10 uur met de auto. Rembrand had 2 dagen achter elkaar een vlucht naar Arua te doen, dus dat was een uniek logeerpartijtje! De vriendin kenden ze van het jeugdkamp vorig jaar zomer. Op de foto staan ze papa op te wachten als hij z'n vliegtuig parkeert.



<<< Lisa & Thirza en Yenthe Hobo poseren in hun Hollandse outfit voor International Day op school.

Op bezoek bij de luchtverkeersleiding

Met het pilotenteam van MAF zijn we pas op bezoek geweest bij de luchtverkeersleiding op Entebbe Int. Airport. We konden letterlijk over de schouder van de verschillende controller posities meekijken, Tower, Radar, Center. Erg leuk om nu de mensen te ontmoeten waar we dagelijks mee praten via de radio vanuit het vliegtuig! Wat ook leuk was: MAF werd bedankt voor het altijd duidelijk communiceren en stipt uitvoeren van de instructies.



Tot over een paar maanden! Hartelijke groeten,
Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg

Agenda

10 april: verj. Rembrand 2 mei: verj. Margreet
31 mei-7 augustus: verlof 8 juni: ontmoetingsdag
23 juni: verj. Thirza
6 juli: open dag MAF NL Teuge
10 juli: muzikale gemeenteavond Den Haag/
Scheveningen

Sheabutter uit Oeganda

Beste kwaliteit in Oeganda geproduceerde sheabutter ten bate van steunfonds Rodenburg!

Zoek op marktplaats.nl naar "Nilotica Sheabutter Oeganda", dan kunt u het daar bestellen!



Van het Thuisfrontteam (TFT)

Als thuisfrontteam (TFT) zijn we blij en dankbaar dat 2023 een gezegend jaar voor de familie Rodenburg is geweest. Veel werk hebben ze mogen verrichten in Oeganda, voldoende geld is er binnengekomen, voor ongelukken en grote zorgen zijn ze gespaard gebleven. Wij zien daar de zegen van God in. Dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen! Diverse mensen hebben hen in het afgelopen jaar geschreven, gemaaild en 'geteamsed' of een tekening of kaart gestuurd rondom een verjaardag. Het zijn mooie blijken van meeleven die door de familie gewaardeerd worden. Dank daarvoor!

Zeker zo dankbaar zijn wij voor al de mensen die het werk van Rembrand en Margreet opdragen in hun gebeden!

De wijn- en sap-actie van afgelopen december heeft weer een mooi resultaat opgeleverd: bijna 3000 euro! Weliswaar wat minder dan de vorige keer, maar we zijn er erg blij mee. Mede dankzij u was het een succesvolle actie!

Over enkele maanden is het weer zover! Dan hoopt het gezin Rodenburg voor hun 6e (!) verlofperiode weer langere tijd in Nederland te verblijven. Ook voor ons is dat een hoogtepunt: de ontmoetingen, de gesprekken en een enkele actie waarbij we hen hopen te ondersteunen. Als thuisfrontteam wijzen we nu alvast op de ontmoetingsdag die we voor hen organiseren. Onder voorbehoud van een geschikte locatie wordt dat **D.V. zaterdag 8 juni 2024**, waarschijnlijk in de ochtend! U kunt deze datum alvast met potlood in uw agenda noteren. We hopen in de volgende nieuwsbrief meer details te kunnen geven.

Na jarenlange trouwe dienst in ons thuisfrontteam nemen we afscheid van Arjan Verweij. We zijn hem dankbaar voor de vele jaren die hij met ons heeft meegedacht en het secretariaat verzorgd heeft.

Hartelijke groet,

Thuisfrontteam Rodenburg

Theo Aarnoudse, Rebekka Grisnich,
Rieneke Luiten, Ko van Wingerden

E-mail Thuisfrontteam (TFT)
Telefoon TFT: 06-411 96 454

thuisfront@rodenburgflyer.nl
Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)