



Relatie op afstand

We wisten het van tevoren, als piloot gaan vliegen voor MAF in Zuid-Soedan gaat niet zonder slag of stoot. De aanloop naar operationeel vliegen kent een lange aanloop. Dat heeft tot gevolg dat we als gezin veel van elkaar gescheiden zijn.

Op het moment van schrijven zijn we al meer dan 45 procent van de tijd op afstand, gerekend vanaf januari 2024. Dat is al een opgave, wanneer je rustig op één plek in het bekende Nederland woont. Laat staan dat je in deze maanden als gezin verhuist naar Zuid-Soedan. Met z'n vijven wennen aan een ander klimaat, een andere taal en een andere cultuur. Dan heb je elkaar nodig. Veel op afstand van elkaar leven is dan echt pittig.

In onze nieuwste podcastaflevering vertellen we je er meer over.



[Luister nu!](#)

Waarom is Gerbrand zoveel van huis?

MAF vliegt in Zuid-Soedan met vliegtuigen die een Keniaanse registratie hebben. Dat houdt in dat Gerbrand zijn Nederlandse vliegbrevet om moet zetten naar een Keniaanse versie. In Kenia geldt de eis dat je dan een theoretisch conversie-examen moet doen om aan te tonen dat je alle theorie beheerst. De theorie omvat 14 verschillende vakken, die Gerbrand in Nederland in ongeveer 15 maanden heeft voltooid. Na aankomst in Zuid-Soedan is er ruim vijf weken non-stop gestudeerd om deze enorme berg theorie te herhalen. Daarna is hij afgereisd naar Nairobi, Kenia. Gelukkig

slaagde de eerste poging, een ontzettende opluchting waar we enorm dankbaar voor zijn!

In de weken daarna volgden nog twee examens in Nairobi, en een opfrissing van de vliegvaardigheden in Oeganda. Op dit moment is Gerbrand weer in Oeganda, om de fijne kneepjes van het operationele vliegen in Oost-Afrika onder de knie te krijgen. Na de zomervakantie volgt dan nog een praktijkexamen in Nairobi, waarna hij dan eindelijk aan de slag mag in Zuid-Soedan.



Gerlinda en Eva naar Nederland

Na drie weken in Zuid-Soedan constateerden we een bobbel in de lies bij Eva. Een liesbreuk, dat was direct duidelijk. Na overleg met MAF en de verzekeringsmaatschappij werd een operatie in Nederland gepland. Zuid-Soedan heeft weinig tot geen medische faciliteiten voor dit soort ingrepen. We zijn dankbaar dat Ziekenhuis Gelderse Vallei bereid was om mee te denken in een operatie-planning die aansloot op een passend vluchtschema. Na twee maanden alweer terug in Nederland, terwijl je dacht voor twee jaar afscheid te nemen. Best een vreemde gewaarwording, om zo snel weer in Amsterdam uit te stappen.

De operatie en het herstel zijn gelukkig soepel verlopen. De reis naar Nederland bracht meer voordelen met zich mee, dan enkel het weerzien van vrienden en familie. Inkopen doen voor producten die niet in Zuid-Soedan beschikbaar zijn bijvoorbeeld. Hagelslag, appelstroop, kaas, enz. Fijn om een goede voorraad mee te kunnen nemen, aangezien we in Juba niet veel meer dan pasta en pindakaas als broodbeleg kunnen kopen.



Huisdieren

Na het afscheid van Rox, onze lieve hond die in Nederland is achtergebleven ging het vaak over een huisdier. Isa, Sep en Eva genoten van Rox en de dynamiek die

een huisdier geeft in het gezin. Maar ja, Juba en huisdieren is geen makkelijke combinatie. Toch bedachten we een oplossing, en daarom reisde er naast alle boodschappen een bijzonder doosje meer naar Juba.

Een lieve vriend had namelijk 24 eieren goed ingepakt. Na aankomst in Juba hebben Isa, Sep en Eva de eieren in een broedmachine gelegd, die we van één van de MAF-collega's konden lenen. Iedere dag zorgden ze ervoor dat ze 's ochtends en 's avonds werden omgedraaid. Precies 21 dagen later barstten de eerste eierschalen. Hoera, kuikentjes!



School

Isa, Sep en Eva zijn in april begonnen op de internationale school tegenover onze compound, Juba Christian Academy. Een kleine school waar ze gewend zijn aan kinderen waarbij Engels niet hun eerste taal is. Na een paar intensieve eerste weken met buikpijn en huilen, hebben ze helemaal hun draai gevonden. Wat zijn we dankbaar voor deze goede start. Inmiddels spreken Sep en Isa vloeiend Engels en hebben ze hun schooljaar bijna afgesloten. Deze laatste maanden stond in het

thema van 'thuis'. Wat is eigenlijk je thuis als je in een ander land woont dan je paspoortland? En waar wonen we eigenlijk? Met uitstapjes naar een supermarkt, postkantoor en restaurantje hebben ze geleerd over Juba. Ook hebben ze een basis gekregen van de taal: Juba Arabic. De Arabische taal die hier door de lokale mensen wordt gesproken, naast het Engels. Juba Arabic, is een bijzondere vorm van Arabisch, met het 'normale' alfabet in plaats van de Arabische tekens. We zijn ontzettend dankbaar voor deze start, waarin we elke keer weer mogen weten dat God degene is die voor ons zorgt en ons de kracht geeft voor het werk wat we hier mogen doen in Zuid-Soedan. Halleluja.



Bedankt aan alle fietsers

In mei stapten tientallen fietsers op een regenachtige avond op, om een tocht te fietsen met Joop's Goede Doelen Tocht. Inzet was: geld inzamelen voor de missie in Zuid-Soedan. We mochten een cheque in ontvangst nemen ter waarde van €1500. We zijn heel dankbaar voor de bijdrage van alle deelnemers.



Copyright © 2024 runwayreijnoudt, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

runwayreijnoudt

Willem Van Kleeflaan 7-2

ARNHEM, Gelderland 6824 AS

Netherlands

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

