



Kajjansi, januari 2024

Beste allemaal, allereerst een goed 2024 toegewent vanuit ons dorp! Hopelijk is het daar nog niet te laat voor? Een brief voor kerst is niet gelukt, omdat we allebei totdat kerst begon nog druk aan het werk waren. Zelf deed ik 2 langere werkbezoeken aan Kenya en Zuid Soedan in November en December en de weken daartussen waren druk met dingen hier in het kantoor. Kees had ook een paar projecten die hij af moest ronden voor kerst tijd, en we waren ook allebei best moe aan het eind van 2023. ( Vooral omdat we toch misschien wat meer tijd "even" vrij hadden moeten nemen tussendoor. Ik ben benieuwd wanneer we dat een keer gaan leren 😊 ) Het project voor ons om te gaan verhuizen gaat door: we hopen midden februari naar een huis iets verder uit het dorp met wat meer ruimte en vooral frisse lucht te gaan verhuizen. Een vriend van een collega van Kees is de huisbaas en dat helpt een heleboel. Hij werkt met ons samen om het allemaal goed en veilig te maken en we zien uit naar vooral wat minder lawaai en rook van afval verbranding. We hebben het nog maar even niet aan onze burens verteld...



Ik stuurde deze foto van de week door naar wat mensen en schreef erbij: "Hoe rijk kun je zijn" Vanaf kerst tot begin van dit nieuwe jaar waren we allemaal samen in Egypte! Een soort van wonder waar we erg dankbaar voor waren. Met ons achten in een airBNB vlak bij de Rode Zee, waar we negen dagen genoten van het bij elkaar zijn, samen eten, wandelen, klimmen en een hele nieuwe cultuur meemaken. Er waren wel wat vertragingen voor sommigen van ons aan het begin en het eind van de trip maar gelukkig waren we uiteindelijk een tijd samen. Afscheid nemen voor weer langere tijd blijft altijd pijn doen, maar het was ook helemaal goed zo!



Een leuk moment: Een monteur uit Kenia en een uit Zuid Soedan, een piloot uit Zuid Soedan en Kees uit Oeganda. We hadden dit vliegtuig uit Kenya gebruikt voor wat testen met een van de Oegandese vliegtuigen en dit team kwam "BNG" weer ophalen!

Tijdens ons verlof in Juni was ik aan mijn pols geopereerd, vanwege artrose. Dit was al lang erg pijnlijk en er is een botje verwijderd waardoor de pijn echt grotendeels weg is, zo fijn!! Door goed advies van een ergotherapeute heb ik beter idee hoe ik mijn hand verder moet gebruiken om pijn in de duimstreek te vermijden. Helaas werd er bij mij (net als bij mijn moeder en zusje) ook een genetische afwijking gevonden die hartproblemen kan veroorzaken. De onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn laten zien dat op dit moment alles nog goed is met mijn hart. 😊 Dankbaar!!

We zijn dankbaar dat we binnen MAF zelf ook door kunnen blijven leren. Kees heeft zijn Cessna 182 examens (eindelijk) kunnen doen bij de luchtvaart autoriteiten hier, dus die kan hij nu ook aftekenen. Hij gaat ook helpen met het installeren van solar systemen met batterijen voor een aantal gezinnen en daar is ie nu ook voor aan het studeren, om de installatie en waar de batterijen in moeten goed te maken. Verder moet Kees natuurlijk alles op het gebied van de vliegtuigen waar hij mee werkt steeds bijhouden, ook om de nieuwste ontwikkelingen op gebied van onderhoud door te kunnen geven aan zijn team.

Zelf ben ik online bezig met een cursus om coach te worden door het gebruiken van de "Strength-finders". Ik had al eerder een coaching en mentor training gedaan, maar deze cursus is voor de Clifton- strengths, een wetenschappelijk-performance test die kijkt naar talenten die mensen hebben en hoe ze die verder kunnen ontwikkelen. Erg leuk om te leren en meteen te kunnen gebruiken in de teams hier.



De dagen van stapels kaarten met Kerst zijn voorbij, maar erg leuk om gisteren (19 januari) toch nog een aantal te krijgen vanuit Nederland! Van trouwe mensen die al zoveel jaren met ons meeleven en post blijven sturen! We hangen ze DV volgend jaar kerst op in ons huis. Alle whatsapp berichten rond kerst en oud en nieuw ook erg gewaardeerd tuurlijk!

Een poosje geleden had ik met Evelyn, mijn HR college een discussie over de hulp die we hier kunnen geven in het dorp. Het begon allemaal wat veel en vaak te worden en ik was eigenlijk een beetje geïriteerd door alles wat er steeds weer op ons af komt en waar we gevraagd worden bij te helpen en waar we niet altijd bij kunnen helpen. Goed om af en toe even met een college die zelf ook echt armoede gekend heeft te praten. Kees en ik kunnen niet het plan zijn voor iedereen om ons heen. Hoe graag we ook helpen, mensen moeten zelf na denken over hoe ze hun toekomst zien, waar ze zelf voor kunnen zorgen en waar ze hulp voor moeten zoeken. En ook voor de aantallen kinderen waar ze in hun gezin voor kunnen zorgen, zodat de kinderen kunnen eten, drinken, naar school kunnen etc. Weet ik allemaal al wel, maar soms komt het allemaal erg dichtbij en voelen we ons machteloos. Jezus zegt het ook: "de armen zullen altijd bij jullie zijn" (dat was in de context van de vrouw die een heleboel parfum "verspilde") en hoe kunnen we het beste helpen, of soms niet en advies geven...wijsheid en liefde nodig!

Verschillenden van jullie hebben vast van Tim Keller gehoord, een dominee uit Amerika die veel boeken heeft geschreven, een kerk in New York leidde en hij overleed afgelopen zomer. Kees en ik luisteren nog vaak naar zijn podcast-preken, hebben veel van zijn boeken gelezen, gebruiken zijn bijbelse dagboeken en we hebben regelmatig samen met anderen zijn Bijbelstudies gedaan. Zelf luister ik deze maand naar 1 van zijn series over Spreuken- over wijsheid en hoe we wijzer kunnen worden door hoe we leven, wat we lezen, hoe we van anderen kunnen leren. Wij zijn zeker dankbaar voor mensen zoals een Tim die ons zo duidelijk dingen kunnen uitleggen, waardoor we kunnen groeien en leren.

Een goede vriend en collega van Kees is op dit moment onder behandeling voor blaaskanker. En Kees zus heeft de diagnose van een auto immuun ziekte gekregen wat haar ruggemerg vloeistof heeft aangetast. We denken veel aan hun, zijn blij dat we veel contact kunnen hebben en bidden! Dat is niet het enige wat we in gebed bij God brengen, wat zijn er veel verdrietige dingen gaande in deze "krakende" wereld?! (wel een toepasselijk woord voor nu he?)

Shalom van ons, Kees en Ilonka

*De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Barendse. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Kees & Ilonka als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 TA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat.*

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: **+256772772092** (= mijn what s app nummer!) en Kees: **+256 772767462** of schrijf: [ilonka.barendse@mafint.org](mailto:ilonka.barendse@mafint.org)  
facebook: [keesandilonkabarendse](https://www.facebook.com/keesandilonkabarendse) <http://www.maf.nl/staf/fam-barendse>  
Contact whatsapp thuisfrontcommissie: Karin Hartgers, 06-10639209  
Email: [karin.hartgers@kpnmail.nl](mailto:karin.hartgers@kpnmail.nl)  
Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD

SZD