



Juli
2024

Vlucht onder de loep

Vandaag zaten Adit en Putri en hun dochtertje in mijn vliegtuig. Ze vlogen van Sentani terug naar Kosarek waar zij geven leiding aan het schooltje. Samen met een team van leerkrachten zorgen ze dat de kinderen daar goed onderwijs krijgen. We helpen hen met materialen en ondersteuning zodat ze het werk op de soms eenzame post volhouden.



En Zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die Zalig werden, aan de gemeente toe. Han. 2: 47

Beste vrienden en familie,

Wat een bijzondere dingen gebeurden er na het Pinksterfeest in Jeruzalem. Er ontstond een gemeente. 3000 mensen werden gedoopt op de eerste dag. En als je dan verder leest in het boek Handelingen lees je van bemoedigende berichten dat er dagelijks nieuwe mensen bij de gemeente werden gevoegd. Maar je leest ook van moeilijkheden, leugens, vervolging, gevangenschap en verdrukking. Door dit alles heen werd de gemeente van God toch versterkt en nam het toe in aantal. Dat is onze hoop ook voor de gemeentes in Papua en op andere plekken waar we werkzaam zijn.

In Ipdeheik gaf Kees een check-out aan collega Joel Geaslen. Dat betekent dat ze op deze landingsbaan vijf landingen maken om de baan te leren kennen en Joel in het vervolg alleen naar deze post kan vliegen. Op deze afgelegen post heeft de jonge kerk ondersteuning nodig om staande te blijven onder de druk van oude heidense gewoontes en de wereldse invloeden die via de telefoon ook deze post bereiken. In Lelambo werd afgelopen maand een kerkvergadering gehouden van de meer dan honderd kleine gemeentes uit die omgeving. Omdat Kees zijn collega Brian Marx een check-out heeft gegeven in Lelambo, konden ze beiden veel vluchten doen om de voorgangers naar de vergadering te vliegen. We bidden dat de predikanten en evangelisten daar gesterkt worden zodat ze in hun gemeentes op soms eenzame en moeilijke posten met nieuwe kracht hun werk kunnen doen. De training die Kees de afgelopen maanden heeft gegeven aan Jaap Putters kreeg een mooie bekroning toen Jaap zijn 'solo'vlucht kon doen. Dat werd gevierd met het traditionele natspuiten!

In mei bracht Kees een bezoek aan een vliegprogramma in Centraal-Azië. Het doel was om dit programma beter te leren kennen, zodat hij hen beter over afstand kan ondersteunen. Daarnaast heeft hij namens de organisatie de jaarlijkse technische evaluatie van het vliegprogramma gedaan. In dat kader vloog hij mee op operationele vluchten naar geïsoleerde dorpen in het ruige berggebied van dit land. Tijdens deze vluchten met verschillende piloten evalueerde hij of er volgens de MAF-standaard gewerkt wordt. Het was bijzonder om te zien op welke manier de collega's in een heel unieke context invulling geven aan de missie van MAF: 'to bring HELP, HOPE and HEALING through aviation'.



Dank voor:

- Veilige aankomst in Moerkapelle
- Dat alle spullen in Sentani zijn aangekomen en we daar een fijn thuis hebben.
- Fijne ontmoetingen in Nederland
- Bruiloft van Joël en Sylke
- Goed bezoek aan Centraal-Azië
- Goed bezoek naar West Congo (24 juni-3 juli).

Bid voor:

- Onderwijsvisum voor Elsbeth
- Komende reis en opnieuw afscheid nemen als we in juli weer naar Sentani gaan.
- Gezondheid tijdens de reis.

Ons adres:

Kees en Elsbeth Janse
MAF Sentani
Sentani 99352 Papua, INDONESIA
kjanse@maf.org

Wijzigingen (adres, e-mail, support bedrag etc.) kunt u doorgeven aan: adres@maf.nl. Vermeld daarbij dat het om de familie Janse gaat.
Rekeningnummer van ons steunfonds: NL20ABNA0537544518 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds Janse.

tftjanse@gmail.com



Ook het schooljaar zit er weer op. De internationale school heeft eind mei al vakantie en begint halverwege augustus met het nieuwe schooljaar. Elsbeth hoopt een onderwijsvisum te krijgen zodat ze tijdens schooluren op de school Nederlands kan geven.

Wat zijn we dankbaar dat we in juni bij de bruiloft van Joël en Sylke konden zijn! We kijken terug op een prachtige zonnige dag. Het was leuk dat we ook veel van jullie deze periode in Nederland konden ontmoeten. Op 8 juli vertrekken we weer naar Sentani. Bedankt voor jullie steun en medeleven de afgelopen maanden.

Hartelijke groeten,
Kees, Elsbeth en Aron Janse

Even voorstellen vanuit het thuisfrontteam:

Wij zijn Bartwim en Inge Hotting. Bartwim is werkzaam bij een re-integratiebureau en Inge werkt bij de reclassering. In onze vrije tijd wandelen we graag met onze twee zoontjes en houden we ervan om nieuwe landen en culturen te ontdekken.

We vinden het mooi om als stel actief te zijn in het TFT van familie Janse, en zo concreet een klein steentje bij te dragen aan het werk van MAF en indirect aan het zendingswerk. Bartwim heeft de rol van penningmeester. Bovenal hopen en bidden wij dat met dit werk God aan Zijn eer komt. Zowel in Papua als in Nederland.



Dit werk wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Zending Gereformeerde Gemeente.

Training in Ipdeheik met Joël Geaslen

