

Al twee dagen geen internet

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf ben ik in Tsjaad. Mijn lokale collega's zeiden dat ik pech heb, want ik ben net in een crisis terecht gekomen. Eergisteren rond de middag hoorden we plotseling gewerschoten en het was dichtbij. Deze schotenwisseling was tussen militaire leiders en andere politieke groepen. De militaire regering had twee dagen geleden bekend gemaakt dat er eindelijk, de lang uitgestelde verkiezingen, gepland zijn binnen drie maanden. Het is te complex om het kort uit te leggen maar het begon deze week toen iemand van de oppositie werd doodgeschoten. Dat leidde deze week tot 'over en weer' schieten met fatale afloop voor een onbekend aantal mensen. Na een uur was het gestopt, toen we aan het eind van de middag van de hangaar terug naar de

compound reden, waren we net bij een rotonde waar toen juist het schieten weer begon, maar wij reden in de goede richting, ervandaan. Wanneer we 10 seconden eerder waren geweest dan was het waarschijnlijk net voor ons gebeurd. Onmiddellijk na de eerste schotenwisseling was er geen internet meer en nu, wanneer ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ben, hebben we al 48 uur geen internet en dat kan nog wel een paar dagen duren. Ik heb weer goed gevoeld hoe afhankelijk we van het internet zijn. Onze vluchtplanningen, financiële administratie en natuurlijk de e-mails en online meetings vallen allemaal stil. Wat ook vervelend is, juist midden in deze onzekere situatie, want je wilt informatie over wat er aan de hand is. Morgen is mijn vlucht terug naar Nederland, maar geen idee of dat allemaal doorgaat.



Op deze foto sta ik met twee medewerkers van MAF in Tsjaad. De man rechts is onze administrateur. Naast zijn werk bij MAF is hij voorganger in een kerk en deze kerk heeft ook een tehuis voor een straat- en weeskinderen.

De jongen man aan de linkerkant is een vliegtuigmonteur in opleiding, vorig jaar is hij naar Amerika geweest voor de eerste trainingen om een internationaal erkend vliegtuigmonteurs-diploma te behalen. Over een paar weken gaat hij naar Kenia voor verdere training. Volgende week gaat hij trouwen en zijn vrouw gaat mee naar Kenia, want de training duurt bijna een jaar.

Helaas ontwikkelt Tsjaad niet zoals de omringende landen, waardoor veel mensen in armoede blijven, maar ondanks deze en veel andere problemen is het bijzonder om te zien dat er respect is tussen de Moslims en de Christenen. Kerken en Moskeën staan hier naast elkaar en dat is in veel andere landen, in deze regio van Midden- en Noord-Afrika, vaak heel anders.

Veldbezoeken

Het merendeel van mijn werk doe ik vanuit huis. Tijdens mijn veldbezoeken heb ik een breed pakket aan verantwoordelijkheden. Soms zijn er spanningen in het team of problemen met overheids instanties maar ook mooie uitdagingen, zoals hoe we onze service efficiënter kunnen maken, nieuwe strategiën gaan implementeren en hoe kunnen we lokale medewerkers trainen om verantwoordelijkheden over te dragen.

Dankbaar werk dus!



Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Mattheüs 6: 14-15

HELPT U MEE?

Hoewel dit ander werk is en het niet direct op het zendingsveld is, blijft Bastiaan werken met dezelfde zendingsopdracht. We hebben ons werk altijd kunnen doen dankzij uw financiële bijdragen en Bastiaan hoopt dit te kunnen blijven doen in deze functie. Daarom willen we u vragen om uw steun voort te zetten, giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL09ABNA0565419897 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. [Steunfonds de Waal](#). Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt u aanmelden via de website van www.maf.nl.

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

