

DICK & MARDINE
SAMUËL, RUTH EN JAFETH
SCHENKEVELD IN LIBERIA

WE ZIJN 1 JAAR IN LIBERIA!

En wát een jaar! Alles voor de eerste keer beleven, nieuwe vriendschappen opbouwen, verschillende keren weer afscheid nemen. Het leven hier is intensief! Lees en leef weer met ons mee in deze 9e nieuwsbrief.

WERKEN IN EEN INTERNATIONAAL TEAM

Op de Bijbelschool leerden we al veel over verschillende culturen. Dat we als Nederlanders door velen als direct worden gezien is ons niet vreemd en daar proberen we dan ook rekening mee te houden. We zijn erachter gekomen dat op veel vlakken de Liberiaan nóg directer is én directe communicatie hier ook wel eens belangrijk is om jezelf duidelijk te maken. Maar wat zijn we gevormd door onze eigen cultuur. Hard doorwerken, trouw je werk doen, op tijd komen..allemaal normaal in de NL cultuur. Maar in een land waar het standaard rond de 30 graden is met een hoge luchtvochtigheid, waar veel dingen wegroesten of kapot gaan door slechte kwaliteit, een traumatische geschiedenis waar een psycholoog van zei dat we leven in een land vol mensen met PTSS... dat werkt een beetje anders dan we gewend waren. Maar 'small small' (standaard Liberiaanse uitdrukking voor 'stukje bij beetje') leren we steeds een beetje meer.

BEZOEK

Begin februari kregen we bijzonder bezoek! Twee Nederlandse broers op de fiets, waarvan Stijn is begonnen in Marokko! Ze sliepen in tentjes in onze tuin. Wát een verhalen en avonturen! Meer van zijn/hun reis is te lezen op stijnonabike.com.

OUT OF COUNTRY BREAK

We kijken ernaar uit om deze zomer een paar weekjes in Nederland te zijn. Bijkomen en opladen voor een volgend jaar in Liberia. Meer hierover weten, kijk op onze blog.



Dick met een van de jongste passagiers



Een klein autootje
met 16 passagiers!!!



EEN VRAAG AAN U, SUPPORTER

Afgelopen jaren hebben we niet alleen in Nederland, maar ook in Liberia te maken gehad met inflatie. Met name in het afgelopen jaar zijn de kosten voor uitzending behoorlijk gestegen (waaronder voor levensonderhoud, huisvesting, verzekering en onderwijs). Daarom willen we u van harte oproepen om te overwegen of u uw bijdrage wilt verhogen als inflatiecompensatie. Uw maandelijkse bijdrage ophogen kan via de QR-code of www.maf.nl/over-ons/contact.

Ook komt er weer een heerlijke vleesactie aan. Kijk voor meer informatie op mafschenkeveld.nl/actie en bestel uw vlees voor 6 juni!



Hartelijke groet
namens het TFT,
Siemen Dasselaar,
penningmeester
en Margreth Schouten,
actievoördinator

VERSCHIL VAN WONEN

Iemand vroeg pas: hoe verschillend is het wonen daar? We noemen wat voorbeelden in een nieuwe blog op de website... www.mafschenkeveld.nl/blog. Daar lees je meer over een gasfles, tralies, kakkerlakken en gekko's en over deze watertank. Inmiddels is het regenseizoen zachtjes begonnen en vult de tank zich wekelijks met vers regenwater. En wát was die regen welkom! We zingen psalm 84:3 nu met een andere diepte:

Welzalgig hij, die al zijn kracht, En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen; Steekt hen de hete middagzon,
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt, Verkwikt, en hun tot zegen strekt.



GEBEDSPUNTEN

Dankt u mee voor...

- Ons eerste jaar in Liberia! We hebben geen dokter nodig gehad en dat is best bijzonder in de tropen.
- Dat de kinderen een goed eerste jaar op school hebben gehad en ze vloeiend Engels spreken! Volgend jaar kunnen ze weer terecht op deze school. Er zijn twee nieuwe juffen gevonden (o.a. een Nederlandse!).
- Het uitzicht op nieuwe families die MAF Liberia komen versterken, met in totaal 6 kinderen.

Bidt u mee voor...

- Een nieuwe country director. Momenteel is het team klein, maar er is veel werk te doen.
- Een goede reis en periode in Nederland en dat we weer opgeladen naar Liberia terug kunnen gaan.
- Hulp voor de kinderen om afscheid te nemen van o.a. hun lieve juf. Afscheid nemen is een terugkerend iets, wat nooit went. We bidden ook voor nog een extra leerkracht die nog gezocht wordt.

We kregen via
Nederlanders zuurkool en
rookworst. Heerlijk! En nu
maken we zelf zuurkool.
Lekker met ananas.



Een warme groet uit Liberia,
Dick & Mardine
en kinderen

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Schenkeveld. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Dick & Mardine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schenkeveld. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Schenkeveld gaat.



Onze uitzending
wordt mede mogelijk
gemaakt door ZGG.