

Beste familie, vrienden en bekenden,



Hoe is het met jullie? We schrijven alweer nummer 50 boven deze nieuwsbrief! Wat is er veel gebeurd sinds we onze eerste nieuwsbrief schreven in de zomer van 2009! Vier jaar later werden we uitgezonden naar Oeganda, waar we alweer elf jaar wonen. We kunnen vele zegeningen tellen van de tijd dat we hier wonen.

Terwijl we dit schrijven zitten we een beetje in de ziekenboeg hier. We hebben allemaal last gehad van een nare verkoudheid met keelpijn en koorts. Daarnaast heeft Rembrand een kleine botbreuk in zijn pink. Gelukkig kan hij er nog wel mee vliegen, en hopelijk geneest het allemaal weer snel!



In Amudat, waar we regelmatig komen om medewerkers van ZOA te halen en brengen.

Ontmoetingen

Nog even en we hopen na 2 jaar weer **op Nederlandse bodem** te landen voor de maanden **juni, juli + eerste week van augustus**.

De geplande ontmoetingsdag hebben we helaas moeten annuleren, omdat die samenviel met de reünie van de basisschool waar Margreet vroeger op gezeten heeft, maar we ontmoeten jullie graag op andere momenten.

Tijdens de **Open Dag van MAF Nederland op zaterdag 6 juli** in Teuge hoopt Rembrand 2 keer een seminar te geven over vluchtelingenopvang in Oeganda. We brengen ook producten uit Oeganda mee die op de open dag verkocht zullen worden. De 8.000 gratis tickets zijn nu we dit schrijven bijna allemaal gereserveerd!

Check hier of er nog tickets beschikbaar zijn:
www.maf.nl/opendag-2024

Verder wordt er op **woensdag 10 juli** een **muzikale gemeentevening** georganiseerd in onze thuisgemeente Den Haag/Scheveningen, waar we ook wat over ons werk willen vertellen.

Ook hopen we diverse bijeenkomsten met onze families te hebben.

Naast deze momenten zijn jullie natuurlijk van harte **welkom bij ons in Rijswijk**. Stuur ons gerust een Whatsappje of bel (en wacht daar niet te lang mee), zodat we naar een passend tijdstip kunnen zoeken!

Rembrand: +256772777670 / Telefoon: 0647689403

Margreet: +256772777740

Nederlandse/Vlaamse school "de Kraanvogel"

Deze maand mei heeft Lisa examen gedaan voor de Nederlandse taalschool, waarvoor ze elke week een middag van drie uur les kreeg na een gewone schooldag. De komende jaren kan ze haar Nederlands bijhouden met oefenwebsites en het lezen van Nederlandse boeken. Mocht iemand tips hebben voor mooie Nederlandse boeken die je echt gelezen moet hebben (klassieke of modernere literatuur die geschikt is voor een 15-jarige), dan houden we ons aanbevolen!



Thirza zal nog een jaar les hebben en hoopt volgend jaar examen te doen.



Omdat het leerlingenaantal wat is teruggelopen en er vier van de vijf bestuursleden weggaan in de zomer, heeft Margreet besloten om te stoppen als klassenassistent en gaat ze deel uitmaken van het bestuur.

Producten uit Oeganda

Beste kwaliteit sheabutter ten bate van steunfonds Rodenburg! Zoek op marktplaats.nl naar "Nilotica Sheabutter Oeganda", dan kunt u het daar bestellen!



Ook op de Open Dag in Teuge wordt er sheabutter verkocht, naast Oegandese chocolade van de evenaar en handgevlochten manden, allemaal hier in Oeganda geproduceerd!



45g Classic Milk Chocolate bar - 40% Cocoa



45g Classic Dark Chocolate bar - 70% Cocoa

Margreets memoires



In april hadden we een gezegende ladies retreat met 44 vrouwen.



Gedurende het weekend hebben we veel met elkaar gezongen, naar vier lezingen geluisterd met het thema "Refined by Fire" (gelouterd door vuur), met elkaar gepraat, gebeden en ontspannende activiteiten gedaan.



Het was geen gemakkelijk thema, maar vele vrouwen waren erdoor geraakt en opgebouwd. Moeilijke omstandigheden kunnen ons zuiveren, zoals goud gezuiverd wordt. Wat er ook aan de hand is, Gods goedheid staat

nooit ter discussie. Er zijn geen hopeloze situaties, zelfs niet één; alleen mensen die hopeloos worden van hun situatie. Je ervaart misschien teleurstelling en verdriet, dat is onvermijdelijk in dit leven, maar verval niet in wanhoop. In alle omstandigheden mogen we ons toekeren naar God.

Op de Prayer Mountain liggen de accommodatieblokken verspreid over het terrein met in het midden een dennenbos waar je rustig kunt wandelen. Er waren gebedspunten ingericht waar mensen stil konden bidden. Van heinde en verre kunnen mensen het 's nachts verlichte kruis zien dat op de Prayer Mountain staat. Het is een teken dat Jezus Christus de enige Heer is. Op de plek waar nu het kruis staat werden vroeger namelijk allerlei occulte handelingen uitgevoerd.



Mag ik jullie gebed vragen voor het samenstellen van het leiderschapsteam voor de najaarsretreat, het kiezen van het juiste thema, de sprekers en de juiste data?

Wateroverlast

In de afgelopen tijd hebben we weer met veel regenval en een stijgend niveau van het Victoriameer te maken gehad. Dat heeft ertoe geleid dat er wateroverlast is op Kajjansi Airfield. In de tweede week van mei zijn de meeste vliegtuigen overgebracht naar het grotere en drogere vliegveld in Entebbe, van waaruit MAF momenteel vliegt totdat we weer een stevige, droge baan in Kajjansi hebben.

De regentijd levert wel mooie plaatjes op, zoals hier met de regenboog boven onze vliegtuigen. Tegelijk een bemoediging dat God trouw is (Genesis 9:15)!



Dank voor het lezen van deze nieuwsbrief, we zien ernaar uit om jullie binnenkort te ontmoeten in Nederland!

Hartelijke groeten,

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg

Van het Thuisfrontteam (TFT)

Wanneer u deze nieuwsbrief leest, zijn Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza zo ongeveer onderweg vanuit Oeganda naar Nederland voor een **welverdiende verlofperiode!** Voor de 6^e keer alweer! We hopen dat ze een heel goede periode in Nederland mogen hebben met mooie ontmoetingen met hun dierbaren.

Op 23 juni hoopt **Thirza 14 jaar** te worden. Deze keer dus in Nederland! Felicitaties door middel van een kaartje, mailtje, filmpje of anderszins zal ze zeker op prijs stellen. Hun verlofadres is: Haagweg 19, 2281 AA in Rijswijk ZH.

We merken dat de bijdragen vanuit de **vaste donoren langzaam wat teruglopen**. De vaste donoren zijn als het ware de financiële kurk waarop de uitzending drijft: structureel, stabiel en substantieel. Tegelijk zien we – met name de laatste jaren – elk jaar een forse stijging van de uitzendbegroting. Belangrijkste oorzaken zijn de inflatie en stijgende scholingskosten. Momenteel komt er jaarlijks minder geld binnen dan dat eruit gaat.

Tot op heden hebben we als TFT geen aandacht besteed aan **bedrijfssponsoring**. Dat willen we vanaf nu wel doen. Mocht u interesse hebben om het gezin Rodenburg vanuit uw bedrijf financieel te ondersteunen door middel van sponsoring, neemt u dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer van de voorzitter of het mailadres van de secretaris van het TFT. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Hartelijke groet,

Thuisfrontteam Rodenburg

Theo Aarnoudse (voorzitter/penningmeester),
Rebekka Grisnich, Rienke Luiten,
Ko van Wingerden (secretaris)

E-mail Thuisfrontteam (TFT)
Telefoon TFT: 06-411 96 454

thuisfront@rodenburgflyer.nl
Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)