

Nieuwsbrief 31



Welkom in Nederland!

Welkom in Nederland! Dat hangt er op de achterdeur van ons verlofhuis in Krabbendijke. Jawel, we zijn weer voor een verlof in Nederland. Dit jaar twaalf weken in verband met de geboorte van ons vierde kindje. De eerste weken gevuld met bezoeken, presentaties en gesprekken. En natuurlijk Koen die voor het eerst in Nederland z'n verjaardag viert. Omdat we iets eerder zijn teruggekomen, moesten de jongens nog een paar weken naar school hier op het dorp. "Moet dat echt?" werd er voor de zekerheid nog gecheckt. Ja, dat moet. Maar na de eerste ochtend wilden ze niet anders meer. Ze genieten enorm! Het is belangrijk voor hen om deze ervaring op te doen en vriendschappen weer op te halen. We zijn de school dan ook erg dankbaar voor hun medewerking en bereidwilligheid!



Over school gesproken, Rianda is vanwege de zwangerschap gestopt met haar werk op de school van de jongens. De laatste weken was ze druk met het voeren van sollicitatie-gesprekken met leerkrachten voor het komende schooljaar.

Zo wordt hopelijk de kwaliteit van het onderwijs volgend jaar weer een stukje hoger

Ieder jaar is het weer een grote uitdaging om gediplomeerde leerkrachten te vinden. De meesten komen voor één jaar om ervaring in het buitenland op te doen en vertrekken dan weer. Daarnaast heeft ze een programma helpen opstellen en implementeren op school voor een zogenaamde plusklas. Zo wordt hopelijk de kwaliteit van het onderwijs volgend jaar weer een stukje hoger. En dat is nodig ook om te blijven voldoen aan de eisen voor een Nederlandse basisschool in het buitenland. Als vrijwilliger hoopt ze straks nog wel betrokken te blijven.

Ze genieten enorm op school!



Rianda op school



Vertrek uit een zeer nat Suriname



Weer heerlijk fietsen door de Zeeuwse polder

Ondertussen in Suriname

De nieuwe motor voor het derde vliegtuig is anderhalf jaar na bestelling eindelijk aangekomen in Suriname! Terwijl wij op verlof zijn, zal deze gemonteerd worden. Ook worden verschillende instrumenten vervangen voor digitale schermen. Hierdoor hebben we tijdens het vliegen meer en duidelijkere informatie, terwijl de schermen veel minder onderhoudsgevoelig zijn dan de oude instrumenten met allerlei draaiende onderdelen. Hiervoor zullen tijdelijk collega's uit de Verenigde Staten komen helpen. Omdat wij met verlof zijn, kan deze collega met zijn gezin mooi in ons huis wonen. In een vochtig en stoffig klimaat, met allerlei ongedierte wil je je huis niet al te lang onbewoond hebben. En onze kat Lars hoeft dan niet zo lang alleen te zijn 😊.

Kort na ons is ook een andere familie definitief vertrokken uit Suriname. Zij zullen naar het MAF programma in Madagaskar doorstromen. Ruim twee jaar hebben ze als piloot en gezin ervaring opgedaan in Suriname. Dat mogen ze nu daar gaan inzetten. Voor ons betekent het weer een afscheid en 'verlies' van een goede piloot. Helaas is de nieuwe piloot net niet gereed om zelfstandig te vliegen wanneer wij met verlof zijn. Door de beperkingen van personeel en vliegtuigen en minder beschikbare vluchten konden we niet genoeg uren maken. Dat houdt in dat er tijdens ons verlof een aantal weken niet gevlogen kan worden. Een unieke en teleurstellende situatie, maar het geeft ook kansen om als team te focussen op het vele andere werk wat er naast het vliegen gedaan moet worden. Onder andere klusjes aan de MAF-huizen en bijzonder onderhoud aan de vliegtuigen.

Terug in Nederland proberen we dit alles even achter ons te laten. We zien uit naar een periode van rust zodat we straks weer opgeladen en met frisse energie, nieuwe inzichten, en een vierde kindje, terug mogen keren. Maar ook ontmoeting met al die mensen die ons al zo veel jaren op allerlei manieren steunen en met ons meeleven vinden we belangrijk. Het doet ons goed en we hopen in al die ontmoetingen en presentaties iets terug te mogen geven van onze ervaringen.

Vanuit de TFC

Verlof, altijd een wat drukke periode voor de TFC-leden, maar ook heel fijn om Joop en Rianda en de kinderen weer in levende lijve te mogen ontmoeten. We kunnen weer bijpraten en horen hoe het leven en werk in Suriname verloopt. We mogen weer een gemeenteavond en ontmoetingsmiddag organiseren. We zijn elke keer weer verwonderd over de medewerking die van alle kanten gegeven wordt. Dat is niet vanzelfsprekend en reden tot dankbaarheid! We hopen en bidden dat de verlofperiode en geboorte van het kindje voorspoedig mag verlopen en dat ze straks weer met nieuwe energie aan de komende periode kunnen beginnen met een telg extra.

Als we dit schrijven staat het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi weer voor de deur, een evenement dat inmiddels breed bekend is en wat door vele sportievelingen gewaardeerd wordt. De sfeer is altijd goed, het werkt samenbindend en er is een prachtige opbrengst voor het goede doel. De organisatie vergt elk jaar veel tijd van de mannen en vrouwen die dit doen, daarom willen we jullie hartelijk bedanken! We hopen dat jullie dit nog vele keren mogen organiseren.



Nieuwsbrief 31

FAM. VAN WEELE - NR. 31

JULI 2024

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Van Weele. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Joop & Rianda als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Van Weele gaat.

TFC Van Weele

TFCvanweele@gmail.com

Arjan de Dreu

Annelies Zuidweg

Arno Witsel

Hanneke Sinke

Huib Weststrate

Joop en Rianda van Weele

tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com

Postadres:

MAF Suriname, t.a.v. fam. Van Weele

P.O. Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:

NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.

MAF Nederland, o.v.v.

Steunfonds Van Weele



Onze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl)



Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal/op papier? Ga dan naar de website www.maf.nl, zoek onze pagina bij Internationale Staf en schrijf je in.

Hartelijke groet,

Joop en Rianda

Joas, Tom en Koen